

Gehoord worden!

De plek waar auditief beperkte mensen, onderdeel zijn van de 'gewone' dagelijkse samenleving

Een project dat het mogelijk maakt om juist voor dove en slechthorende andere mensen te kunnen ontmoeten. Want!

225.000 mensen zitten in een rolstoel (sep.nl)
316.000 mensen zijn slechtziend of blind. (oogziekenhuis.nl)
1.500.000 mensen zijn slechthorend of doof (hoorwijzer.nl)

Ten grondslag van persoonlijke ontmoeting ligt communicatie, maar wat nou als je dit niet kan omdat je een auditieve beperking hebt? De kans op vereenzaming vergroot. Onze provincie Zeeland, kent een typische, zeer hechte dove en slechthorende gemeenschap, ze zijn trots op 1 van de weinige auditief beperkten sportclubs van Nederland en ze zijn trots op hun georganiseerde wereld doevandagen. Een plek om opgeleid te worden, een plek om samen te komen en een plek om elkaar te ontmoeten! Een plek midden in de samenleving, horend bij de samenleving, een plek die voelt als thuis

Zoals het hoort!



d e a f





nieuwe situatie
1:500



begane grond
1:200



eerste verdieping
1:200



tweede verdieping
1:200

